



19 juni: Ryssland-Egypten

Ryssland:

Vilken start på VM. Inhopparen Tjeryshev tryckte in mål, ungtuppen Golovin verkar få sitt internationella genombrott och på läktaren myste FIFA-presidenten Infantino mellan en saudisk prins som slog ut med armarna och Vladimir Putin log på hans andra sida. Den 18 mars 2018 valdes Vladimir Putin om till Rysslands president för 6 nya år på posten. Inget konstigt med det, men att det som vissa försöker göra gällande beror på presidentens enorma popularitet är helt enkelt inte sant. Särskilt om en begrundar de förutsättningar han har. Putin har fullständig kontroll över nationell media vilket gör att mycket lite kritisk granskning av makten når fram till medborgarna och politiska rivaler aktivt smutskastas och inte tillåts kampanja via riksmidier och därför ofta är okända. Men de höga valsiffrorna på Putin då? Än pågår analyserna av det senaste valet men i Duma-valet 2016 så har valövervakare lyckats visa att av de 28 miljoner röster som Enade Ryssland fick, var tolv miljoner eller 43 % falska röster. Förra presidentvalet 2012 var motsvarande siffror elva miljoner av 46 miljoner röster. Var och en av dessa röster har stulits från ryska medborgare och utgör var och en ett övergrepp mot dessa personer som velat något annat.

En bättre fråga att ställa är snarare: Varför skulle Putin vara populär? Den ryska ekonomin är starkt beroende av naturtillgångar, sociala problem som alkohol- och narkotikaberoende breder ut sig och istället för reformer för att folk skall få det bättre satsas resurser på militären och byggande av kyrkor. Förväntad livslängd för män i Ryssland var 2015 64,7 år vilket placerar landet strax efter Irak, Östtimor och Kambodja.

Egypten:

28 år skulle det ta men nu är Egypten återigen med i ett världsmästerskap i fotboll. Detta har varit en av fotbollsvärldens stora kuriositeter för detta är en stormakt på sin egen kontinent. Fem gånger har man vunnit afrikanska mästerskapen - fler än något annat land. Nu är faraonerna tillbaka och den här gången leds man av en av världens bästa och mest formstarka spelare - Mohammed Salah. Med sina 38 mål för Liverpool under säsongen har Salah gjort att Egypten fullständigt kokar av fotbollsfeber inför VM. I premiären mot Uruguay satt han moloken skadad på bänken och fick se ett snöpligt 0-1 i slutminuten. Nu behövs att han får sätta skräck i saudiska och ryska försvarare om Egyptens resa skall fortsätta in i juli månad. Frågan är dock vad detta landslag representerar. Dagarna innan premiären ställde en leende Salah upp på bild med Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, känd för sitt skräckvälde i den kaukasiska delrepubliken. I hemlandet har Salah & co andra sadistiska ledare som gärna vill sno åt sig av VM-glansen. Under våren 2011 samlades tusentals på Tahirorget i Kairo för att protestera mot den sittande diktatorn Hosni Mubarak. Kvinnor och män, inspirerade av det som inlets i Tunisien under den Arabiska våren, gjorde uttryck för sin längtan efter demokrati och frihet. Men pendeln svängde och idag är Egypten en militärdiktatur präglad av skoningslös förföljelse av oliktankande under ledning av general Al-Sisi som kom till makten 2014. Tusentals som vågat protestera mot Al-Sisi har fängslats, torterats eller försvunnit och i presidentvalet som hölls i mars tilläts i praktiken inga riktiga motståndare ställa upp. Egypten anses vara ett av världens värsta länder att vara kvinna och könsstympning, hedersmord och trakasserier är vanligt. Totalt samlar dessa länder nästan 250 miljoner människor under varierande grad av förtryck. Rysslands underdog-status ger dem SILC SCORE-tipset denna gång. Matchen sänds: **SVT 1 kl 20:00.**

Ryssland

Huvudstad: Moskva

Befolkning: 144 300 000

SILC SCORE: 5,3*

Egypten

Huvudstad: Kairo

Befolkning: 95 690 000

SILC SCORE: 2,8*

*SILC SCORE är en ranking skapad av en sammanvägning av ländernas FIFA-ranking (hur bra de anses vara på fotboll) och olika mått på demokratisk utveckling så som civilsamhälle, jämställdhet, fria val och rättsstat. Positiv tendens premieras. SILC SCORE ger vägledning till vilka du bör hålla på i fotbolls-VM med rent samvete framför TV:n. Hög SILC SCORE= nederlagstippat lag med positiv demokratisk utveckling.